

IN MEMORIAM P. D. Ch. d. I. S.

Ik ween om woorden, die onuitgesproken bleven,
Woorden van troost en deernis met uw leed,
Van dank voor 't geen gij waart en voor mij deedt,
Van tederheid, die ik verlangde u te geven,
Doch nooit heb uitgezegd of neergeschreven
Uit schroom voor 't grote woord, die 't ware
woord vermeed . . .

Ik ween om woorden die onuitgesproken bleven,
Om al, wat ik verzwegg – en gij niet weet.